

STK ve Halkla İlişkiler Başkanlığı
Ekim - 2024

İSRAİL GÜÇTEN ANLARI!

İsrail Kanser Hücresidir!

Hedefi İslam Dünyası
ve Türkiye'dir!

Mescid-i Aksa
Şerefimizdir!



İSRAİL GÜÇTEN ANLARI!

Filistin; insanlığın vicdanı, ülkemizin teminatı ve ümmetin göz bebeğidir.

Filistin; vicdani bir meseledir. Bölgesel bir sorun olmanın ötesinde, evrensel değerler ve insan hakları açısından tüm dünyanın dikkatle ele alması gereken bir konudur. Filistin topraklarında on yıllardır uluslararası hukukun ve insanlığın en temel ilkelerinden olan özgürce yaşama ve adalet hakkı açıkça çiğnenmektedir. İsrail terörü sonucunda Filistin halkı; işgal, baskı, kıtlık ve işkence altında hayatta kalma mücadelesi vermektedir ve bu durum tüm insanlığın vicdanına hitap eden bir haksızlıktır. Dolayısıyla Filistin'in özgürleşmesi ve Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlete kavuşması, evrensel adalet arayışının bir gerekliliğidir.

Filistin; Türkiye'nin güvenliği ve bölgesel istikrar açısından stratejik bir öneme sahiptir. Bölgemizdeki her türlü huzursuzluk ve çatışma ülkemizin güvenliğini etkileyebilmektedir. Filistin meselesinde adil bir çözümün bulunmaması, İsrail'in saldırganlığını ve işgal politikalarını artırması ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturmaktadır. Türkiye'nin Filistin davasına verdiği destek, tarihi ve kültürel bağların ötesinde, milli güvenlik politikasının ayrılmaz bir parçasıdır.

Filistin; Müslümanlar için sadece bir toprak parçası değildir, İslam'ın kutsal emanetlerinden biridir. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa ve Hz. Peygamber'in Miraç hadisesinin gerçekleştiği bu mukaddes toprakların korunması, İslam'ın onurunun ve Müslümanların manevi değerlerinin muhafazası anlamına gelir. Bu sebeple, Filistin'in işgalden kurtulması ve Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşması, sadece Filistin halkının değil, tüm İslam âleminin ortak davasıdır. Müslümanların bu tarihi ve dini emanete sahip çıkma yükümlülüğü Bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasını gerektirmektedir.



“ FİLİSTİN; TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ VE BÖLGESEL İSTİKRAR AÇISINDAN STRATEJİK BİR ÖNEME SAHIPTIR.

Filistin; yerli, milli ve manevi bir meseledir. 1516 yılından 1918 yılına kadar Osmanlı Devleti'nin hoşgörü ve adalet çınarı altında yer almıştır. Bu süreçte Kudüs ve Filistin topraklarında farklı din ve etnik kökenlere sahip insanlar barış içinde yaşamış, kültürel zenginliklerini koruyarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Filistin ve Kudüs'te ecdadımızın türlü fedakarlıklarıyla kurduğu, akrabalık ilişkilerinden kamu hizmetlerine kadar her alana uzanan, sarsılmaz bağlar mevcuttur. Bugün de Kudüs ve Mescid-i Aksa, en çok ziyaret ettiğimiz kutsal bölgelerdendir ve on binlerce gencimizin adı Aksa'dır.

İnsanlığın, İslam dünyasının ve ülkemizin hassasiyetle üzerinde durduğu Filistin maalesef özgür ve müreffeh bir halde değildir. 19. yüzyılın sonlarına doğru Siyonist hareketin faaliyete geçmesiyle birlikte, Filistin ve Kudüs'te köklü değişiklikler olmaya başlamıştır. Siyonizm, bölgenin demografik ve siyasi yapısını hedef almış ve bu süreç özelde Filistin halkı açısından genelde de insanlık açısından büyük acıların yaşanmasına yol açmıştır. Bugün, bu işgalin ve adaletsizliğin son bulması, yalnızca Filistin halkının değil, tüm insanlığın ortak sorumluluğudur.

Saadet Partisi olarak ülkemizin Filistin konusunda sorumlulukların bilincindeyiz. Milli Görüş Hareketi Kurucu Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız:

- Filistin'deki kardeşlerimize yardımlarda bulunmak her şeyden önce insanlık vazifemizdir!



“Bu zulümler karşısında susamazsınız, ‘haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır!’ İsrail gözümüzün içine baka baka ‘İşte geliyorum yarın Anadolu’yu da kendime vilayet yapacağım’ diyor. Yıllardır yapılan planlar, programlar, tatbikatlar ve tecavüzler gösteriyor ki İsrail’in bu topraklardan çekilmesi yetmez. İsrail’in İslam aleminin ortasında çiban başı olmaktan dışarı çıkartılması lazımdır! Eğer Amerika İsrail’e yardım etmek istiyorsa Güney Amerika’da ülke versin! Müslüman topraklarında İsrail’in yeri olamaz!”

**FİLİSTİN;
MÜSLÜMANLAR
İÇİN SADECE BİR
TOPRAK PARÇASI
DEĞİL, AYNI ZAMANDA
İSLAM’IN KUTSAL
EMANETLERİNDEN
BİRİDİR.**

- İslam alemi gafleti bırakmalı, bu zulümleri durdurmak için her türlü imkanı kullanarak yaptırım uygulamalıdır.
- Fiili icraata geçmek gerekir. İsrail laftan anlamaz. İsrail ancak güçten anlar!

Saadet Partimizin Genel Başkanı Sn. Temel Karamollaoğlu: “İsrail, bölgemiz ve tüm dünyanın huzur ve barışı için en büyük tehdittir. Bugüne kadarki sözlü kınamaların hiçbiri İsrail’in Filistin’deki işgali ve katliamlarını engelleyememiştir. Her seferinde görülmüştür ki İsrail, sadece ama sadece güçten anlamaktadır”. Genel Başkan Vekilimiz Kayseri Milletvekili Sn. Mahmut Arıkan: “Türkiye ve Filistin birlikte durmalıdır. Çünkü biz bir arada durursak insanlık kazanır, vicdan kazanır; savaş suçluları kaybeder... Daima “Nehirden denize özgür Filistin!” demeye ve zalimin karşısında durmaya devam edeceğiz” ifadeleri camiamızın bu konudaki hassasiyetini göstermektedir.

İsrail’in 2023 yılında Gazze’de giriştiği soykırım karşısında Saadet Partisi Milletvekili Merhum Hasan Bitmez meclis kürsüsünden AKP-MHP ittifakını İsrail’le işbirliği yapmamaları, ticareti kesmeleri ve onu durdurmaları gerektiğini vurgularken ve “Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak halbuki, biz sussak tarih susmayacak tarih sussa hakikat susmayacak. Vicdan azabından kurtulsalar Tari-

hin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.." dizeleriyle uyarırken şehit olmuştur.

SIYONİZM TARİHİ KÖKENLERİ VE SÜRGÜNLER

Siyonist anlayışa sahip olan Yahudiler, tutum, davranış ve faaliyetleriyle buldukları toplumlarda bozgunculuğa başvurmuş ve huzuru bozmuşlardır. Bu nedenle sürekli cezalandırılmışlar, dışlanmışlar ve sürgüne gönderilmişlerdir. Mısır'da Firavunların baskı ve zulümlerine karşı geliştirdikleri motivasyon bu yaklaşımlarını mistik ritüellerle sistematik bir hale getirmelerini sağlamıştır. 5785 yıllık bir geçmişe sahip olan Siyonist düşüncenin ruhunu temsil eden mistik düşünceler Hz. Musa'nın getirdiği Tevrat'ın tahrif edilmesine neden olmuştur.

Tevrat'ın tahrif edilmesiyle Yahudilerin sapkınlık ve azgınlıkları hızla artmış ve buldukları toplumlardan dışlanmaya ve sürgüne gönderilmeye başlamışlardır. Mısır'dan sonra Roma İmparatorluğu'nda isyan etmişler ve büyük sürgünle dünyanın dört bir yanına dağılmışlardır. O dönemde Yahudilik, Hristiyanlar için bir nevi yobazlık, kendini beğenmişlik ve küstahlık dini olarak görülmeye başlamıştır. Buldukları toplumlarda huzursuzluk oluşturmaları nedeniyle mülk edinmeleri ve kamu görevine gelmeleri kısıtlanan Yahudiler, ticarete, kuyumculukta, bankacılık ve finans alanlarında uzmanlaşmışlardır.

Avrupa'da özellikle ticaret ve finans alanındaki uzmanlıklarıyla Avrupa imparatorlukları üzerinde nüfuz sahibi haline gelmişler ancak tutum ve davranışları nedeniyle öfke duyulan bir topluluk olmaya devam etmişlerdir. 1492 yılında İspanya'dan kovulmuşlar, devamında İngiltere ve Fransa'da sürgün edilmişlerdir. Bu sürgünlerde Yahudilerin bir kısmı Orta Avrupa ülkelerine, Rus Çarlığına ve Osmanlı Devleti'ne sığınmışlardır. Zaman içinde bu

ülkelerdeki Yahudilerin varlığı sorun olmaya devam etmiş, hatta "Yahudi Sorunu (Judenfrage)" olarak anılır hale gelmiştir.

SIYONİZM'İN OLUŞMASI VE KURUMSALLAŞMASI

1789 yılında yaşanan ve "Eşitlik, Özgürlük ve Kardeşlik" ilkeleri çerçevesinde evrensel vatandaşlık haklarını öne çıkaran Fransız Devrimi, Yahudilerin buldukları topluma uyum sağlamalarına imkan sunmuş olmasına karşın sorun devam etmiştir. 19. yüzyılın ortalarında Avrupa'da Yahudi Sorunu gittikçe belirgin hale gelmiştir. Hristiyanlık anlatısına göre affedilmezler olan Yahudilerin finans alanında bu kadar güç kazanması sorunların daha da büyümesine neden olmuştur. 1857 yılında İngiltere'de parlamentoya girme hakkını almış olsalar da toplumdaki öfke 1881 yılında Rusya'da Yahudilerin sosyal hayattaki rollerine kısıtlama getiren meşhur "Mayıs Yasaları" kapsamında resmiyete yansımış, 1894 yılında ise Fransa'da Dreyfus davasında mahkemelerin tutumuyla somutlaşmıştır. Bu kararlar sonucunda

İSRAİL'İN 1948 VE 1967 YILLARINDA YAŞANAN SAVAŞLARDA BAŞARILI OLMASININ ARDINDA HAMİSİ VE HİZMETKARI OLAN **ABD VE İNGİLTERE BAŞTA OLMAK ÜZERE GELİŞMİŞ ÜLKELERİN TEKNOLOJİK VE ASKERİ DESTEĞİNİN** YER ALDIĞI VE ULUSLARARASI KAMUOYUNUN DESTEKLERİ UNUTULMAMALIDIR.



"aliyah-(yükseliş/çıkış)" olarak adlandırıldıkları büyük göçler başlamıştır. Bu gelişmeler sonucunda Theodor Herzl 1896 yılında malum camiada çok ses getirecek olan ve Yahudilerin Avrupa'da karşılaştıkları sorunların ancak bir Yahudi devleti kurulmasıyla çözülebileceğini ileri sürdüğü "Der Judenstaat (Yahudi Devleti)" adlı kitabını yayınlamıştır. Kitabın ardından 1897'de İsviçre'nin Basel kentinde Birinci Siyonist Kongre'yi düzenlemiş ve Dünya Siyonist Örgütü'nü kurmuştur.

Siyon, Eski Ahit'te geçen Kral Davut tarafından krallığın merkezi yapılan Kudüs şehri için kullanılan bir tanımlamadır. 19. yüzyılda öne çıkan Siyonizm ise Yahudilerin tarihi yurtlarına dönüşü anlamında kullanılmaktadır. Siyonistler ise temelde Yahudilerin bir yurdunun olması, diasporadaki Yahudilerin bu yurda göç ettirilmesi ve bu sürecin nasıl kurgulanacağına dair yaklaşımları benimseyenlerdir.

29 Ağustos 1897'de yapılan kongrede ilan edilen Basel Programında özetle: "Siyonizm, Yahudi halkı için Filistin'de kamu hukukunun güvencesi altında bir yurt kurulmasını amaçlamaktadır. Bunun için kongre, Filistin'de Yahudi çiftçi, esnaf ve tüccarın anlamlı bir şekilde yerleştirilmesine, her ülkenin yöresel yasalarına uygun biçimde Musevilerin birleştirilmesi ve örgütlenmesine karar verdi. Ayrıca, Yahudi ulusal duygularının ve bilincinin kuvvetlendirilmesi, Siyonizmin amacına ulaşmak için ilgili hükümetlerin onayını almak üzere hazırlık çalışmalarına girişilmesine

karar verilmiştir" denilmektedir.

Theodor Herzl ve Dünya Siyonist Örgütü çalışmalarına uluslararası destek ilk olarak 4 Haziran 1917'de Fransa'da yayınlanan ve "İsrail halkının yüzyıllar önce sürgün edildiği bu topraklarda Yahudi ulusunun yeniden doğuşuna" ifadesiyle meşhur olan "Cambon Bildirgesi" ile başlamıştır. Sonrasında da ABD ve İngiltere'de yoğun lobi faaliyetleri yaparak 2 Kasım 1917'de İngiliz Hükümeti tarafından yayınlanan "Yahudi Siyonist isteklerine sempati bildirgesi" başlığı ve "İngiltere Hükümeti, Yahudi halkı için Filistin'de ulusal bir yurt oluşturulmasını desteklemekte olup, bu amacın gerçekleştirilmesi için elindeki tüm imkânları kullanacaktır..." vurgusuyla öne çıkan Balfour Deklarasyonu ile Siyonistler ilk kez resmi olarak tanınmış ve böylece bugünkü İsrail'in tohumları atılmıştır. Balfour Deklarasyonu sonrasında nihai hedefi Nil'den Fırat'a kadar uzanan bir Yahudi devleti kurmak olan Siyonist Theodor Herzl, Sultan II. Abdulhamid ile görüşmeler yapmış ancak karşılaştığı tutum sonrasında hayalindeki İsrail'i kurmak için Osmanlı Devleti'nin ortadan kalkması gerektiğini düşünmüştür.

YAHUDİLERİN FİLİSTİN'E GÖÇÜ VE İLK YERLEŞİM SÜRECİ

Bir taraftan Avrupa'daki öfke diğer taraftan Basel konferanslarının oluşturduğu hava sonucunda "aliyah-(yükseliş/çıkış)" hızlanmıştır. 1882-1903 arasında Rusya ve Romanya'dan yaklaşık otuz beş bin, 1904-1914 arasında ise yaklaşık kırk bin kişi Osmanlı topraklarına gelmiştir. Osmanlı'da yönetimde olan İttihat ve Terakki'nin konunun ciddiyetinden uzak olması ve I. Dünya Savaşı'nda çok sayıda cephede savaşıyor olmasından istifade eden, Balfour Deklarasyonu kapsamında uluslararası alanda meşruiyet ve finansal destek kazanan Yahudilerin göçü hızlanmıştır. Devamında Avrupa'daki tepkilerden dolayı 1923-1931 döneminde yaklaşık seksen sekiz bin Polonyalı Yahudi ve 1932-1938 döneminde de yaklaşık 215bin Almanyalı Yahudi Filistin'e göç etmiş ve demografik yapı iyice değişmeye başlamıştır.

Süreç içinde Yahudi nüfusundaki hızlı artış Filistinlilerin haklı isyanına yol açmıştır. Filistinliler, bir yandan "aliyah" olarak adlandırılan bu göçleri engellemeye çalışırken diğer yandan bağımsız bir Filistin Devleti kurmaya çalışmışlardır. Osmanlı Devleti'nin çekilmesi sonrasında 1918 yılında yani Filistin İngiliz manda idaresi altında iken hızlanan Arap-Yahudi çatışmaları nedeniyle bazı büyük arazi sahipleri arazilerinin sadece %1,5'ini Yahudilere satmak durumunda kalmışlardır. Nazi Almanyası döneminde hızla artan Yahudi göçü ve çatışmalar sonrasında 1948 yılına gelindiğinde ise toplam arazinin %6'dan azının mülkiyeti Yahudilere geçmiştir. Böylece Filistin bölgesinde Yahudilerin nüfusu Arapların neredeyse üçte birine ulaşmıştır. Gazeteci/Tarihçi Murat Bardakçı'nın vurguladığı üzere burada bahsi geçen bu arazi satışları Sursock ve Tueni gibi Lübnanlı Hristiyan aileler tarafından yapılmıştır.

İSRAİL TERÖRÜ SONUCUNDA FİLİSTİN HALKI; İŞGAL, BASKI, KITLIK VE İŞKENCE ALTINDA HAYATTA KALMA MÜCADELESİ VERMEKTEDİR VE BU DURUM TÜM İNSANLIĞIN VİCDANINA HİTAP EDEN BİR HAKSIZLIKTIR.

İSRAİL'İN KURULUŞU VE TERÖR OLAYLARI

Siyonistler Araplarla mücadelede her türlü gayrimeşru yönetime başvurmuşlar, Haganah ve sonrasında Irgun terör yapılanmalarıyla Filistinlilere ve Yahudi Devleti hedefine engel olarak gördükleri İngiliz manda idaresi yetkililerine yönelik şiddet eylemlerine girişmişlerdir. Özellikle Irgun ve Stern'in yaptığı terör faaliyetleri dünya genelinde tepki toplamıştır. Haganah ve Irgun bugünkü İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) temelini oluşturmaktadır ve Irgun'un elebaşlarından olan Menachem Begin, bugün iktidarda olan Benjamin Netanyahu'nun partisi olan Likud Partisi'nin başkanlığını ve İsrail Başbakanlığını yapmış bir zalimdir. Haganah, Irgun ve Stern terör örgütleri başta olmak üzere Siyonistlerin yaptığı saldırılar ve baskılar sonucunda İngilizler Filistin yönetimini Birleşmiş Milletlere devretmiştir. İngilizlerin yetki vermesinin hemen ardından Birleşmiş Milletler 1947 kasımında "Taksim Planını" uygulamıştır. Buna göre Filistin topraklarının %55,7'si İsrail'e verilmiş ve %43,3'ü de Filistin'de kalmıştır. Kudüs ve Beytüllahim ise uluslararası bir statüye sahip olarak tanımlanmıştır. 14 Mayıs 1948'de İsrail kendini Devlet olarak ilan etmiştir. İsrail'i ilk tanıyan ülke ABD'dir ve aynı zamanda İsrail Birleşmiş Milletlerce tanınan ilk ülkedir.

İsrail'in kendisini devlet olarak ilan etmesinden bir gün sonra Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak, İsrail'e karşı savaş açmıştır. 1948 Arap-İsrail Savaşı olarak bilinen bu süreçte Haganah, Irgun ve Stern terör örgütleri Filistinlilerin köylerine baskınlar yaparak köyleri yerle bir etmişlerdir. Savaşın kaybedilmesi ve artan terör faaliyetleri sonucunda İsrail Filistin'in topraklarının %78'ini kontrol altına almış, Batı Şeria Ürdün'ün, Gazze'de Mısır'ın kontrolüne geçmiştir. 700.000'e yakın Filistinli göçe zorlanmış ve mülksüzleştirilmiştir. 1947-1949 arası dönemde yaşanan ve "Nakba - Büyük Felaket" olarak anılan bu süreç Filistin'de acının simgesi haline gelmiştir ve hala devam eden mülteci kamplarında yaşamakta olan Filistinliler haklarını aramaya çalışmaktadırlar.

1897 Dünya Siyonist Kongresi, 1917 Balfour Deklarasyonu, 1947 Taksim Planı, 14 Mayıs İsrail'in ilanı ve 15 Mayıs Arap-İsrail savaşı sonrasında Filistinliler öz yurtlarından sürülmüş ve parya haline düşürülmüştür. Devam eden süreçte emperyalist ülkelerin desteğiyle gittikçe büyüyen İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki sorunlar artmıştır. 1967 yılına gelindiğinde Arap ülkeleri Mısır lideri Cemal Abdünnasır önderliğinde toplanmıştır. Mısır, Suriye ve Ürdün öncülüğünde oluşan Arap ordusu Altı Gün Savaşları sonucunda İsrail karşısında bozguna uğramıştır. Savaş sonunda İsrail Ürdün'den Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü,

Mısır'dan Gazze'yi ve Sina Yarımadası'nı, Suriye'den de Golan Tepeleri'ni almıştır. "Naksa-Geri Çekilme/Bozguna Uğrama" günü olarak anılan bugün sonucunda derin bir hayal kırıklığı ve umutsuzluk yaşanmıştır, yeni göçer dalgaları meydana gelmiştir. İsrail'in 1948 ve 1967 yıllarında yaşanan savaşlarda başarılı olmasının ardında hamisi ve hizmetkarı olan ABD ve İngiltere başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin teknolojik ve askeri desteğinin yer aldığı ve uluslararası kamuoyunun destekleri unutulmamalıdır. Bu destekler sonucunda 1948-1986 yılları arasında İsrail'e 1,8 milyon Yahudi göçü yaşanırken Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1 milyona yakın yeni göçte gerçekleşmiş, demografik yapının İsrail lehine değişmesi hızlanmıştır.

1948 sonrasında sistematik bir şekilde işletilen zulümler karşısında Filistinliler mücadeleye çalışmışlardır. 1987 yılında I. İntifada hareketi başlamış ve halk ayaklanmalarıyla sivil itaatsizlik eylemleri yapılmıştır. Aynı tarihte Şeyh Ahmed Yasin öncülüğünde İslami Direniş Hareketi (HAMAS) kurulmuş ve İsrail zulmüne karşı silahlı mücadeleye girişilmiştir.

Bir taraftan direniş hattı şekillenirken diğer taraftan Filistin Kurtuluş Örgütü 1993 yılında Oslo'da Anlaşma masasına oturmuş ve 1996 yılında Yaser Arafat Filistin Ulusal Yönetimi'nin ilk başkanı olarak



atanmıştır. İsrail'in devam eden amansız saldırıları karşısında 1997 yılında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın Başbakan olduğu 54. Hükümet döneminde El-Halil şehrine barış gücü gönderilmiş ve İsrail zulmünün engellenmesi sağlanmıştır. Ancak bu sükûnet dönemi kalıcı olmamış, artan saldırılar ve Ariel Şaron'un Mescid-i Aksa'ya girişiyle II. İntifada başlamıştır. 2004 yılında Yaser Arafat'ın vefatıyla göreve Mahmut Abbas gelmiştir. 2006 yılında HAMAS'ın Gazze'de seçimleri kazanmasıyla HAMAS ile El-Fetih arasında bir çekişme/yarışma süreci yaşanmıştır. İsrail'in güdümündeki uluslararası kamuoyu Mahmut Abbas liderliğindeki El-Fetih'i desteklemiş ve Filistin direnişini masaya çekerek yumuşatmaya çalışmıştır.

Bu süreçlerin tamamında İsrail suikastlar, bombardımanlar ve askeri müdahalelerle hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de soykırım faaliyetlerine devam etmiş, uluslararası camianın kendisi aleyhine olan hiçbir tutum, davranış, itiraz, eleştiri, uyarı, yaptırım ve müdahale çağrısını umursamamıştır.

Filistinliler yüzyılı aşkın süredir devam eden ve gittikçe artan Siyonist zulmü karşısında direniş göstermişlerdir. Bu direnişe İzzettin El-Kassam (1882-1935), Hacı Emin el-Hüseyni (1897-1974), Yahya Ayyaş (1966-1996), Fethi Şikaki (1951-1995), Şeyh Ahmed Yasin (1937-2004), Abdulaziz Rantisi (1947-2004) ve İsmail Haniye (1963-2024) gibi liderler öncülük etmişler, Özgür Filistin yolunda şehit düşmüşlerdir.

2005 yılından itibaren etrafı duvarlarla çevrilerek açık hava hapisanesine dönüştürülen, en temel insan ihtiyaçlarından mahrum bırakılan ve sürekli saldırılar ve bombardımanlar yapılan Gazze'den HAMAS'ın askeri kanadı olan İzzettin El Kassam Tugayları 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'e karşı taarruza geçmiş ve insanlık onuru için önemli bir hamle yapmıştır. Buna karşın İsrail, her zaman olduğu gibi ABD ve İngiltere başta olmak üzere müt-



SAADET PARTİSİ
OLARAK BU SESSİZLİĞE
İSYAN EDİYORUZ.
BU VİCDANSIZLIĞI
KABUL ETMİYORUZ.
**İSLAM DÜNYASINI VE
İNSANLIĞI HAREKETE
GEÇİRECEK OLAN
TÜRKİYE'DİR.** ANCAK
İKTİDARDAKİLER
SORUMLULUĞUN VE
YETKİNİN KENDİLERİNDE
OLDUĞUNUN FARKINDA
DEĞİLLERMİŞ GİBİ
DAVRANMAKTA, ACZİYET
GÖSTERMEKTEDİRLER.

tefiklerinin desteği ve yardımıyla İnsanlık tarihinde görüşmemiş bir ölçüde çocuk, kadın, yaşlı, engelli demeden kitle imha silahları kullanarak yeni bir soykırıma girişmiştir. Uluslararası camia, İslam Dünyası ve Türkiye ise eleştirme, itiraz etme, kınama, güçlü kınama dışında hiçbir şey yapmamış, kural ve yaptırım tanımaz İsrail terör örgütü karşısında aciz kalmıştır.

Saadet Partisi olarak bu sessizliğe isyan ediyoruz. Bu vicdansızlığı kabul etmiyoruz. İslam Dünyasını ve İnsanlığı harekete geçirecek olan Türkiye'dir. Ancak iktidardakiler sorumluluğun ve yetkinin kendilerinde olduğunun farkında değillermiş gibi davranmakta, acziyet göstermektedirler. Bu acziyeti fırsat bilen İsrail, Arz-ı Mev'ud hayalleri doğrultusunda Lübnan'a, Yemen'e ve Suriye'ye saldırmakta ve vahşetini bölgeye yaymaktadır.

NE YAPTILAR?

AKP-MHP ittifakı İsrail'in 76 yıldır sürdürmekte olduğu zulmün ve son bir yıldır hızlandırdığı soykırımın karşısında;

- Eleştirdi! İtiraz etti! Kınadı! Uluslararası toplantılara katıldı!
- BM'yi göreve çağırdı! İslam Dünyasına çağırıda bulundu!
- İsrail'e ticareti kesiyormuş gibi yaptı!
- İsrail'i protesto eden gençlerimizi göz altına aldı!

NE İSTİYORUZ!

Saadet Partisi olarak İsrail'in Durdurulması için ne istiyoruz!

• **D-8 Barış Gücünün oluşturulması ve Filistin'e gönderilmesi:** Erbakan Hoca'nızın 1997 yılında yaptığı gibi Filistin'e barış gücü gönderilmelidir. Türkiye'nin öncülüğünde D-8 ülkelerinden oluşacak olan bu barış gücü insanlık vazifesini yerine getirecek ve İsrail'i durduracaktır.

• **İncirlik, Kürecik ve diğer üslerimizin soykırım ortaklarına kapatılması:** Türkiye'de bulunan ve yabancıların kontrolünde İsrail'in güvenliği için faaliyet gösteren askeri üslerin faaliyetleri durdurulmalıdır. Bu üslere müdahale etmemiz Türkiye'nin bağımsızlığının bir göstergesi olmasının yanı sıra İsrail'e karşı duruşumuzun net bir nişanesi olacaktır.

• **Deniz ve hava sahasının İsrail'e ve destekçilerine kapatılması:** Soykırım suçu işleyen ve terör örgütü olarak faaliyet gösteren İsrail izole edilmelidir. Bu şekilde İsrail'in, vatandaşlarının ve uluslararası destekçilerinin hareket alanı kısıtlanacak, iş-işlemleri aksayacak ve rutinleri bozacaktır.

• **Siyasi-diplomatik ilişkilerin ve doğrudan-dolaylı ticaretin kesilmesi:** İsrail ile olan bütün diplomatik anlaşmalar derhal iptal edilmeli, ticaret kesilmelidir. Türkiye 7 Ekimden aylar sonra ticareti kestiğini duyurmuş olmasına rağmen Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır gibi ülkeler üzerinden dolaylı ticaret devam etmektedir. Doğrudan ve dolaylı ticaretin kesilmesiyle İsrail köşeye sıkıştırılmış olacaktır.

• **İsrail'e petrol sevkiyatının durdurulması:** Türkiye üzerinden İsrail'e giden petrol kesilmeli, vanalar kapatılmalıdır. Kardeş Azerbaycan'ın petrolü Türkiye üzerinden İsrail'e gitmektedir ve maalesef aylardır devam eden eylemlere rağmen petrol sevkiyatı devam etmektedir. Bu sevkiyat soykırıma ortak olmaktır ve hemen durdurulmalıdır. Petrol sevkiyatının durdurulması İsrail'i hareket edemez hale getirecektir.

• **OPEC ülkelerinin petrol satışını durdurmalarının teşvik edilmesi:** Tıpkı 1973 yılında olduğu gibi petrol üreten ülkelerin (OPEC) petrol ambargosu koymasını teşvik edilmelidir. Bu şekilde İsrail'in insanlığa kasteden davranışlarının etkisi küresel ölçekte hissedilecek ve İsrail'in hamisi ve hizmetkarı olan ABD ve İngiltere başta olmak üzere gelişmiş ülkeler etkilenecektir.

• **Mavi Vatan kapsamında Filistin'in komşumuz olduğunun ilan edilmesi:** Filistin, Mavi Vatan sınırları kapsamında bizim komşumuzdur. Tıpkı Libya'da olduğu gibi Filistin'deki sıkıntılar, sorunlar ve zulümler için Türkiye'nin müdahil olma hakkı vardır ve müdahil olmalıdır. Türkiye'nin Filistin'i komşu olarak ilan etmesi İsrail'in hoyratlığını durduracak ve bütün dengeleri değiştirecektir.

• **İsrail ve işbirlikçilerine karşı Savunma Paketi'nin oluşturulması:** Siyonist düşünce doğrultusunda İsrail, işbirlikçileriyle birlikte Arz-ı Mev'ud için tüm gücüyle çalışarak yayılmaktadır. Kuruluşundan bugüne sınırlarını genişletmesi ve Lübnan, Irak,



Suriye, Ürdün ve Mısır başta olmak üzere bölgeyi istikrarsızlaştığı açıktır. İsrail'in bu tutum ve davranışları karşısında bölge ülkeleriyle Savunma Paktı kurulmalıdır. Saldırmazlık ve ortak savunma bilinciyle kurulacak olan bu pakt ile İsrail'in "böl, parçala, yut" yöntemi boşa düşürülecektir.

- **Soykırıma karşı direnenlere ekonomik ve askeri destek sağlanması:** İsrail bölgede uzun yıllardır uyguladığı politikalarla birlik ve beraberlik ruhunu parçalamıştır. Türkiye tarihi müktesebatı ve sahip olduğu birikim ile bölge ülkelerine öncülük etmeli, direnişe katkı sağlayanlara ekonomik ve askeri destek sağlamalıdır. Bu şekilde İsrail'in ve destekçilerinin karşısında daha güçlü bir direniş oluşacaktır.

- **Devlet erkanımıza hakaret eden İsraili yetkililere dava açılması:** İsraili yetkililer ve siyasiler, her fırsatta her türlü mecradan devlet erkanımıza, kurumlarımıza, siyasilerimize ve halkımıza hakaret etmektedir. Bu pervasızlık karşılıksız kalmamalıdır. Bunlara karşı en yüksek mecralarda suç duyurusunda bulunulmalı ve takipçisi olunmalıdır. Böylece İsrail ve destekçisi olanların hareket alanı daraltılacaktır.

- **İsrail'e destek veren uluslararası firmalara ambargo uygulanması:** Türkiye nüfusu ve potansiyeliyle dünyanın en büyük ve dinamik pazarlarından biridir. Her hangi bir uluslararası firmanın Türkiye'den vazgeçebilmesi mümkün değildir. Bu gücün İsrail aleyhine kullanılması gereklidir.

İsrail'e destek veren firmaların Türkiye'ye satış yapması yasaklanmalı ve vatandaşlarımızın bu suça bilmeden ortak olmaları engellenmelidir. Bu şekilde soykırımcı İsrail'in uluslararası finansal destekleri kesilmiş olacaktır.

- **İsrail'e destek veren yerli firmaların mal varlıklarının dondurulması:** Ülkemizde bazı firmaların doğrudan ve dolaylı olarak uluslararası adalet divanınca soykırım ve terörle suçlanan İsrail'e destek vermeleri kabul edilemez. Bu firmaların mal varlıkları soykırıma ve teröre destek vermek kapsamında değerlendirilmeli ve dondurulmalıdır. Böylece İsrail'in yerli iş birlikçileri ifşa edilmiş ve destekleri kesilmiş olacaktır.

- **İsrail ordusuna katılan çifte vatandaşlara soykırım davası açılması:** Ülkemizde yirmi bine yakın Türk-İsrail çifte vatandaşı vardır. Bunların dört bine yakını soykırımcı İsrail terör örgütünün faaliyetlerine katılmak üzere bu süreçte İsrail'e gidenlerdir. Bu kişilerin tespit edilerek soykırım ve terör kapsamında yargılanması gerekmektedir. Böylece içimizdeki soykırımcıların yaptıkları yanına kalmayacaktır.

- **Sosyal medyada İsrail'i övenlerin cezalandırılması:** Ülkemizde terörü övmek ve terör faaliyetlerini yaymak suç olmasına rağmen sosyal medya ortamlarında soykırımcı İsrail'in propagandasını yapan çok sayıda hesap vardır. Bu paylaşımlar İsrail'in yaptıklarına meşruiyet kazandırırken soykırıma karşı duranların moti-

vasyonunu olumsuz etkilemektedir. Bu kapsamda paylaşım yapanlar belirlenmeli ve hukuki işlemler başlatılmalıdır. Böylece İsrail'in yürüttüğü algı operasyonlarına engel olunacaktır.

- **Vicdan gemisine izin verilmesi, Mavi Marmara davasının açılması:** Türkiye hem savaşı durdurmalı hem de yaraları sarmalıdır. İsrail'in terör saldırıları ve soykırımcı eylemleri sonucunda milyonlarca insan açlık ve sefalet içinde yaşamaya mahkum edilmekte, en temel insan gereksinimlerinden mahrum bırakılmaktadır. Uzun yıllardır devam eden bu vahşet karşısında Mavi Marmara Gemisi 2010'da yola çıkmış ve İsrail'in saldırısı sonucunda on vatandaşımız şehit olmuş, 56 yardım gönüllüsü de yaralanmıştır. Ancak sonrasında yürütülen hukuki süreç İsrail'in verdiği rüşvet mahiyetindeki tazminatla kapatılmıştır. Bu dava yeniden açılmalıdır! Benzer utanılası tutum bugün İstanbul'da insani yardım malzemeleri yüklü olarak bekleyen Vicdan Gemisi'nin hareket etmesine engel olunarak sergilenmektedir. Acil olarak yardımların ulaştırılması gereklidir. Bu insani bir vazifedir. Böylece soykırımcı İsrail'in Gazze'de, Filistin'de ve Lübnan'da uyguladığı abluka kırılacak, açlık ve yoksunluk giderilecektir.

- **Yardım gönüllülerine sınırların açılması ve kolaylık sağlanması:** İsrail'in yaptığı soykırım ve vahşete karşı Türkiye'den ve dünyadan itirazlar gelmekte ve milyonlarca gönüllü Filistin'e destek vermeye yola çıkmayı istemektedir. Gerçeklerin gün yüzüne çıkarılması, yardımların etkili bir şekilde yapılması ve destek olunması için bu gönüllülere sınırların açılması ve kolaylık sağlanması gereklidir. Böylece İsrail'in uyguladığı zulmün durdurulması için kamuoyu oluşturulması sağlanacaktır.

- **İsrail güdümündeki sivil toplum kuruluşlarının kapatılması:** Ülkemizde Siyonizm'in hedefleri doğrultusunda çalıştıkları malum olan sözde sivil toplum

kuruluşları vardır ve bunlar yaptıkları faaliyetlerle İsrail'in zulmüne dolaylı yoldan meşruiyet kazandırmaya çalışmaktadırlar. Bu STK'lar Türkiye'nin ulusal güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden, hedefi Arz-ı Mev'ud olan ve bunun için her yolu deneyen İsrail'e hizmet etmektedirler. Teröre ve soykırıma destek olan bu STK'ların faaliyetleri durdurulmalıdır. Böylece ülkemizin bölgemizde yaşanan gelişmelere ve İsrail tehdidine karşı duyarsızlaşması ve yumuşak lokma haline getirilmesi engellenecektir.

- **İsraili siyasilerin ve askerlerin uluslararası mahkemelerde yargılanması:** Açık ve net bir şekilde soykırım yaparak; çocuk, kadın, yaşlı ve engelli demeden okul, hastane, ibadethane ve yetimhane ayırmadan sistematik bir şekilde katliama girişen soykırımcı İsrail acilen durdurulmalıdır. Bu sürecin paydaşı olan siyasiler, askerler ve milis güçler uluslararası adil mahkemelerde yargılanmalıdır. Böylece kimsenin dokunulmaz olmadığı gösterilmiş olacak, kamuoyu vicdanı bir nebze olsun rahatlayacak ve ibret olmaları sağlanacaktır.

- **İsrail'e caydırıcı kısıtlar, yaptırımlar ve ambargolar konulması:** İsrail'in yaptıkları yanına kar kalmamalıdır. Uluslararası ölçekte İsrail'in tutum ve davranışlarına karşı, diplomatik ilişkilerin ve ticaretin kesilmesi gibi caydırıcı hamleler; hava ve deniz sahasının kapatılması ve giriş-çıkış yasağı gibi yaptırımlar ve ambargolar konulmalıdır. Türkiye, D-8 ve Türk Devletleri Teşkilatı'na öncülük etmeli ve bu önlemlerin uygulanmasını sağlamalıdır. Böylece soykırımcı İsrail'in uluslararası meşruiyeti ve imkanları kısıtlanacak ve engellenecektir.

Filistin; insanlığın vicdanı, ülkemizin teminatı ve ümmetin göz bebeğidir. Soykırımcı İsrail; eleştirmekle, kınamakla, itiraz etmekle, tehdit etmekle durmaz!

İsrail ancak Güçten Anlar! Bu gücü gösterecek olan Türkiye'dir.

